

1. A-laget började jag följa säs 95/96 när min grabb född - 80 började spela med dem, då spelade vi i Div 4. Säs 96/97 började nästa född -90 i hockeyskolan och säsongen 97/98 blev jag lagledare i Team -90 fram till säs 02/03. Då började jag engagerade mig lite mer i A - laget, fixa med fika och mackor innan match och stod i entrén och tog betalt. Hasse Ohlin var lagledare i A - laget då och vi hade lite samarbete med vissa sysslor. Jag satt även i styrelsen ett par år. Säs 04/05 "pensionerade" sig Hasse och jag tog över lagledarrollen och har varit kvar sedan dess.

2. Att det blev just ishockey berodde ju på att jag hade två som höll på med det samtidigt och som alla vet är det jämfört med fotboll och annan idrott mest tidskrävande också. När de är små måste man ju skjutsa runt med trunskar osv. och spenderar ganska stor tid vid ishallarna. Mina 4 barn har alla spelat bandy, fotboll, innebandy, pingis och man har varit engagerad i det också genom åren. Men just hockeyn blev det jag fått lagt ner mest tid på.

3. Jag tycker ju att hockey är så roligt och det har fungerat bra för mig med övriga ledare i laget genom åren, nya spelare och nya tränare har ju kommit och gått, ändå så känns det som att vi blir som en enda stor familj varje säsong. Sen är ju jag "Vädur" och det sägs att Vädurar är bra organisatörer och har bra ledaregenskaper så det stämmer nog ganska bra in på mig tror jag.

4. Alla lagledare jobbar nog olika men vissa sysslor är ju gemensamma som att ha kontakt med kansliet vad gäller spelarregister, övergångar, träningsscheman, ordna med träningsmatcher, boka bussar till vissa bortamatcher, vara behjälplig om tränarna har något som behöver ordnas, hålla kontakten med sportchefen Benny om vissa saker, hålla i viss del av budgeten för A - laget.

Sen har väl jag tagit på mig andra sysslor som inte andra lagledare behöver hålla på med t.ex se till att spelarna får något att äta efter träningarna vi har kvällen innan match. En och annan mössa och halsduk brukar jag sticka åt dem också, det brukar vara populärt. Vi i laget blir ju ganska tigha med varandra så för mig känns det som ett andra hem när man kommer ner till Ekhallen.

5. När jag gick i skolan var jag ganska duktig på längdhopp, springa 60 m och jag var en hejare på att kasta slungboll så jag har faktiskt några medaljer som ligger och skramlar i lådan hemma från skolmästerskapen. Det är väl också det enda idrottandet för min del.

6. Det finns många spelare genom åren som jag skulle vilja nämna även av dem som är här nu i år, men måste jag nämna någon så måste det bli Jan "Sigge" Sigrell född -74 som spelat i VHC och som också var föreningens ordförande ett år och även tränat A -laget.. Sigge är en ödmjuk, glad och positiv person och var en jäkel på att vinna sina tekningar. När han la av har han fortsatt hålla kontakten med oss, hur det går för oss och när vi har nästa match osv. Han kommer även ner och tittar och har med sig lilla Eliott som jag hoppas om något år börjar hockeyskolan.

7. Tiden med Tommy som tränare var väl helt ok. Det blev ju ett uppsving och lite mer intresse för A - laget när Tommy kom. Tommy kan ju vara lite hetsig så det gick åt några taktiktavlor under hans tid som tränare här, om det var dåligt material i dem eller om han slog för hårt med dem kan ju diskuteras!!!! Intresset för A - laget försvann också lite när han slutade och vi åkte ur Div 1.

8. Jag träffade Lillis första gången när han tränade Nacka HK:s - 80 lag i början på 90- talet

Då min ena grabb spelade där. Jan "Sigge" Sigrell var även hjälptränare där då. Sen när min grabb gick över till Värmdö så har vi väl bara träffats lite sporadiskt så där i någon ishall då och då. Men jag blev väldigt glad när man gjorde klart med honom inför säs 07/08 för Lillis är en glad positiv skit och han kan en hel del hockey om man säger så. Ibland kan han vimsa till det lite men jag brukar säga : man lämnar "vimspellerna" man har hemma och åker ner till nästa i ishallen. Hans styrka för mig är just att han hatar att förlora, och han kan förmedla det på ett bra sätt så grabbarna förstår det också.

9. **Där går gränsen !!!** Jag har haft tränare som stått i båset och vi låg under med 8-2 när det var 5 min kvar på matchen och han säger till grabbarna "sista målet vinner grabbar" där fanns det inte mycket till styrka att orda om.

Vi pratar om spelarna och laget självklart men att han skulle rådfråga mig eller Janne materialaren om uttagningen till match det händer inte. Det sköter han och ass. tränaren Jojo.

10. Det kan ju vara att jag inte är man. Det är ju inte så vanligt med kvinnliga lagledare på seniornivå och då kanske man inte heller får den här extra servicen med mat och annat som vi mammor ofta tänker på. Och sen kan ju vi oftast göra både två och tre saker samtidigt, det har de flesta karlarna problem med, inte alla.

11. Matchdagarna börjar med att kolla på nätet för att se vilka domare som är tillsatta, sen kommer man ner och tar en fika, man kanske fyller på kylskåpet om något fattas där. Sen är det dags att välkomna motståndarlaget och domarna och se till att de fått det de ska ha. Man fyller i protokollet till sekretariatet och kollar om några knattar kommer och skall lägga straffar innan match. Sen tutar vi och kör och efter match skall ju domarna ha sin ersättning och resultatet ringas in. Det är kul med segrar för då är det underbar stämning i omklädningsrummet. I år har det som du förstår varit väldigt glatt efter matcherna då vi bara förlorat en och spelat en oavgjord. De senaste åren har ju varit lite av berg och dalbana och då måste man försöka peppa och motivera alla. Det är inget men behöver lägga ner så mycket energi på i år, än så länge. Går vi till alltvåan kan det ju bli tuffare .

12. Att A – laget får mycket fokus på hemsidan tycker vi självklart är positivt. A – laget är ju ändå föreningens representationslag och alla spelare oavsett om man är född -00 eller är Junior måste jobba för att man en dag skall ha en plats i vårt omklädningsrum.

13. Det där är svårt och svara på. Man måste börja i den egna föreningen och få alla ledare i pojklagen att intressera sig för A – laget. Nu ska jag inte säga att man inte gör det, men man kanske skall göra mer som jag gjorde när jag hade Team -90 att man la in A – lags matcherna på schemat och verkligen peppade alla att komma ner i matchtröjorna och heja på. På det viset får man också föräldrarna mer intresserade och sen kommer förhoppningsvis övriga medborgare av bara farten. Vi ser ju att intresset för A – laget har ökat betydligt i år, men det har ju också och att göra med att det gått så bra för oss. Då blir det ju genast roligare att gå ner och titta också. Sen tycker vi i A – laget att det är jättekul när det kommer knattar som vill lägga straffar eller att man spelar en liten förmatch som ett lag gjorde nyligen.

14. Jag kan inte säga att det är några speciella grejer någon har för sig innan match. De har individuell uppvärmning innan och den kan väl se lite olika ut, allt från att springa glasrundan, lyfta skrot, tejsa klubbor eller bara fika i lugn och ro. Frihet under ansvar kallas det.

15. Föreningen har ju och har haft ett stort uppsving de senaste åren. Några säsongen hade vi ju inte lag i alla åldersklasser men det har vi nu och antalet spelare ökar ju hela tiden. Det

beror inte bara på inflyttning i kommunen utan mer också på att vi fått rykte om oss att driva en bra verksamhet och med bra och utbildade tränare och övriga ledare.

16. Jag jobbar mitt femte år på Ekedalsskolan i skolköket där. Meningen var att jag skulle vikariera där i 2 veckor 2003 men jag är kvar än för jag trivs väldigt bra. Det är nära till jobbet (jag bor i grisslinge) och det är nära till ishallen det är också en viktig del. Under is säsongen blir det inte så mycket fritid, vi tränar ju tre dagar i veckan och har match två dagar. Onsdag och söndag är lediga så då får man göra allt som att träffa vänner och bekanta, ungarna som är 4 st varav tre är utflugna , träffa barnbarnet och förbereda maten till grabbarna som intas träningen innan match. Under barmarkssäsongen är det lugnare, då hinner man göra allt man missat tidigare. Då får man nästan abstinensbesvär också för att man slår av på takten.